

# Het Koekenaas\*

Aardappelstraat 2

Herberg van 1871 tot 1934



## Uitbaters:

1871 Delchambre Petrus Franciscus, zwingelaar x Baert Marie Ludovica, kantwerkster

1909 Deruyck Cyriel Alois, landbouwer-vlasbewerker x Soens Maria

1924 Debonnez Kamiel x Guillemijn Leonie (kwamen uit De Vrede)

*Het Koekenaas*, een pannedakken herberg, was geen huis *in de reke*, zelfs geen twee- of driewoonst. Het stond moederziel alleen, halfweg de Aardappelstraat die jarenlang een aardeweg was. En toch waren er altijd liefhebbers om er te wonen, al was het om de grote brok grond die er bij lag die de bewoners konden *bedrichen*, met een grote *lochting* en veelal een geit voor de melk; een middel om hun inkomen wat op te krikken.

In het laatste kwart van de negentiende eeuw vinden we er Petrus Delchambre die in 1871 trouwde met Marie Louise Baert. Hij was dertig en zij was twintig... goed op tijd om twaalf kinderen op de wereld te zetten. Hij was zwingelaar. Zij herbergierster en kantwerkster... met 12 kinderen, van multi tasking gesproken! Hij stierf op 10 september 1909, zij overleed nauwelijks twee maanden later, op 58-jarige leeftijd. Een van hun kinderen was Richard-Joseph, geboren in 1883, die in 1908 trouwde met Clementine Eggermont en die de vader was van gewezen schepen Antoine Delchambre († 2001). Na Petrus Delchambre kwam Cyriel Deruyck, getrouwd met Maria Soens, die in 1924 zijn weggetrokken naar een hofstedeken in de Westhoek. Cyriel was de vader van Jérôme en de grootvader van Roaul, die trouwde met Yvette Tibergijn en van Gislain die nu in Bavikhove woont.

In 1924 kwam Miel Debonnez, getrouwd met Leonie Guillemijn of in de volksmond Leonie Mantens. Miel was er reeds drieënzestig en kwam van *De Vrede*, waar hij plaats maakte voor Aloïs Vercruysse. Miel, een lange magere, en Leonie, een geestig wijveke, bleven nog meer dan tien jaar in Het Koekenaas. Miel en Leonie kregen 15 kinderen. Hun zoon Aloys was soldaat in WO I en zoon François werd gedurende WO I vanaf oktober 1916 verplicht tewerkgesteld door de Duitse bezetter. Hij belandde in het werkkamp van Pierremande en vervolgens in Folembay. Op 1 maart 1917 was hij terug thuis in Hulste. In 1934 verhuisde het gezin naar de Klein Harelbekestraat. Miel overleed er in 1940 en zijn vrouw Leonie acht jaar later. *Het Koekenaas* had ondertussen nieuwe bewoners, maar het was voorgoed gedaan met de herberg. De nieuwe bewoners waren Michel Herman en Zita Aubin, een Française, geboren in 1913 in Pont-de-Metz, in de buurt van Amiens. Herman werkte als spinner in Frankrijk en had zijn domicilie in Heule zodanig dat hij de voordelen had van grensarbeider. Michel en Zita kregen 10 kinderen, de oudste geboren in 1933 en de jongste in 1952. Ze verhuisden in 1964 naar Herseaux. We kennen ook de latere bewoners van het oude huis: Leo Vanspeybrouck en Ludwine Verbeke. Ze woonden er van 1963 tot 1981. Vandaar verhuisden ze naar de Zwaluwenlaan. Na een korte leegstand werd het oude huis gesloopt. Iets verder van de straatkant af bouwde Lode De Schoemacker een nieuwe woonst, even afgelegen maar veel grootser.



De oude woning die je op de bovenste foto ziet is gebouwd na 1856 want ze staat nog niet op de Poppkaart uitgegeven in dat jaar .

\* Koekenaas is westvlaams voor *ruitenaas* in het kaartspel.